

Vrijwilligers van Boenen bij de Boeren aan de slag bij Fam. de Vries, Biohof

Op zaterdag 4 november op de fiets van Barneveld-Noord naar Nieuw Hofweg te Terschuur, naar Marja en Wim de Vries, pluimveehouders met biologische legkippen, eigenaren van het prachtig gelegen bedrijf Biohof. We gaan daar met een groep vrijwilligers mest scheppen uit de stallen. Kippen nemen namelijk de laatste restjes fipronil in de stal weer op, via de snavel en via de veren (huidcontact). De opgenomen fipronil wordt voor 50 % uitgescheiden via de eieren en voor 50 % via de mest. Die mest pikken ze weer op en dus blijft de besmettingscirkel in stand. Om die route te onderbreken, moet de mest worden verwijderd.

Aangekomen is Wim de Vries al volop in de weer met de voorbereidingen en ligt al het materiaal voor de vrijwilligers keurig klaar: overalls en laarzen (in de juiste maten), shirtjes, handschoenen en stofkapjes. Binnen de kortste keren is er al een groep vrijwilligers in de eerste stal aan het werk. In deze stal kan de mest met een shovel worden opgescheept en zorgen de vrijwilligers voor het bij elkaar schrapen van de mest vanuit niet bereikbare plekken, zoals onder de voliëres, en wordt elke afdeling "bezemschoon" achtergelaten. Al snel breidt de groep zich uit, er blijken geen zes maar in totaal twaalf vrijwilligers de Familie de Vries te komen helpen. Vrijwilligers van diverse pluimages, mensen van buiten de veehouderij, geweldig toch!; mensen van binnen de veehouderij waaronder zelfs een melkveehoudster uit de buurt van Veghel, petje af! De tweede groep gaat aan de slag in de tweede stal. Hier moet de mest wel opgescheept worden, maar door hier en daar een rooster uit de volière te verwijderen kan de mest zo op de draaiende mestband worden gescheept. Ook daar wordt binnen de kortste keren een moordend werktempo aangehouden, de aanwezige vakfotograaf fronst z'n wenkbrauwen bij het zien van de stofwolken die daardoor ontstaan. In een mum van tijd komt er een vanzelfsprekende rolverdeling tot stand om alle werkzaamheden in een logische volgorde uit te voeren. Bijzonder om mee te maken! Roosters verwijderen, mest bij elkaar schrapen, mest op de mestband scheppen, vastgekoekte mest los steken, weer bij elkaar schrapen en weer scheppen en tenslotte bezemschoon maken. In de tussentijd zijn de eerste vrijwilligers al aan het scheppen in de volgende afdeling. Even een korte onderbreking voor een groepsfoto door de vakfotograaf, hopelijk komt die foto voor een ieder beschikbaar. Weer snel verder, we willen beide stallen vandaag tiptop opleveren. Dan een welverdiende onderbreking voor de koffie met heerlijke roombroodjes!

Wat gebeurt hier nou?



Dit gebeurt er: keihard buffelen.



De groep in de eerste stal is eerder klaar (was ook niet helemaal eerlijk met die shovel...) en dus met z'n twaalven verder in de tweede stal; nou, toen ging het helemaal in een sneltreinvaart. Indrukwekkend hoe snel, in totaal 3 ½ uur zijn beide stallen leeg geschept en voorzien van een nieuwe strooisellaag waar de kippen gelijk dankbaar gebruik van maakten. Vervolgens werden we uitgenodigd voor de lunch: een verzorgde maaltijd met heerlijke stampot, worst, rijst met goulash en een biertje, dat smaakte ons wel! Kortom: een geslaagde zaterdagochtend.

Boenen bij de Boeren: zinvol en dankbaar werk en een bijdrage aan de saamhorigheid in de samenleving. Dus: gewoon doen!

Met dank aan:

- de organisatie van Boenen bij de Boeren, in het bijzonder Jan Brok
- de vrijwilligers, die hiermee de getroffen pluimveehouders een steuntje in de rug geven
- Marja en Wim de Vries voor de goede verzorging.

Wij hopen dat onze hulp bijdraagt aan het versnellen van het weer kunnen verkopen van deze heerlijke, mooie eieren, gelegd door deze schitterende kippen op dit prachtige bedrijf.



Tot slot twee mooie tips uit de groep:

- 1) stel zweetbandjes beschikbaar met de tekst "Boenen bij de Boeren": praktisch (want zweten doe je wel) en een leuk aandenken
- 2) maak reclame voor de mogelijkheid als bedrijf mee te helpen; als afdelingsuitje of teambuildingsessie.

Met een voldaan gevoel fiets ik in het begin van de middag terug naar Barneveld.

Jan Workamp,

Op zaterdag vrijwilliger bij Boenen bij de Boeren

Maandag t/m vrijdag: o.a. werkzaam bij het Fipronil Meldpunt Gelderse Vallei, waar Eltjo Bethlehem en ik de binnenkomende vragen zo goed mogelijk proberen te beantwoorden.



Als ik de groepsfoto van de vakfotograaf ontvang, zal ik zorgen dat een ieder deze ontvangt.